



Scènes uit een vriendschap

Interview met de Hehobros

CECILE ELFFERS , 26 JANUARI 2017

MARTIJN COUSIJN

← 2017

Een homo, een hetero, een café – zie hier de ingrediënten van de nieuwe online comedyserie Hehobros, waarin Pepijn Schoneveld en Kevin Hassing hun eigen vriendschap naspelen. 'Gast, dat kun je niet zeggen!'

0

Hehobros

Vanaf vrijdag 3 februari om 17.00 uur op vpro.nl/hehobros



Pepijn Schoneveld (links) en Kevin Hassing

FOTO MARTIJN COUSIJN

'Je valt dus eigenlijk op jezelf?'

'Ja... ik denk het wel... misschien wel.'

'Ah, da's zo ranzig!'

'Een vrouwenlichaam is ranzig. En hoe jij eet.'

Zomaar een van de dialogen uit *Hehobros*, waarin de dertigers Pepijn Schoneveld en Kevin Hassing in vijf komische afleveringen van vier minuten hun eigen vriendschap in beeld brengen – en tussen de regels door allerlei vooroordelen over homo's en hetero's fileren. Schoneveld (hetero) en Hassing (homo) katten elkaar graag zoveel mogelijk af en verbazen zich voortdurend over elkaar: 'Gast, dat kun je niet zeggen!' Toch houdt hun vriendschap, die op de toneelschool begon, al negen jaar stand.

Samen met hun regisseur Albert Jan van Rees (*Adios Amigos*, *Foute vrienden*, *Toren C*) schuiven de hartsvrienden vanmiddag aan voor een interview. Al snel wordt er net als in de serie over en weer gepest – en hard gelachen. Maar het gaat ook over serieuzere zaken: waarom barst het in televisieseries bijvoorbeeld nog steeds van de clichéhomo's?

Is Hehobros een serie met een boodschap?

Pepijn Schoneveld: 'Zeker. We proberen in *Hehobros* de stereotypen over homo's en hetero's aan te pakken. Zoals wanneer Kevin aan mij vraagt hoe een vagina in elkaar zit. Dat heeft hij me trouwens echt een keer in de kroeg gevraagd, haha. Maar het cliché is natuurlijk dat de homo de hetero vertelt hoe homoseks werkt, en dat de hetero dat dan vies vindt. Dat soort dingen draaien wij graag om. Verder is het ook gewoon een comedy, en een portret van onze vriendschap.'

Albert Jan van Rees: 'Hoognodig, vind ik. In Nederlandse series worden homo's nog steeds heel clichématig neergezet, en "de homo" is bijna altijd een grappige bijrol. Maar echt een leuke serie met als een van de hoofdpersonen een doodnormale homo? Die zie je niet.'

'Het cliché is natuurlijk dat de homo de hetero vertelt hoe homoseks werkt, en dat de hetero dat dan vies vindt. Dat soort dingen draaien wij graag om.'

PEPIJN SCHONEVELD



Pepijn Schoneveld in Hehobros

FOTO MARTIJN COUSIJN

Hehobros verschijnt alleen online. Kijken jullie zelf ook veel webseries?

Kevin Hassing: 'Nee, ik ben geen echte YouTube-kijker. Ik ben dus ook heel benieuwd hoe mensen op onze filmpjes gaan reageren. Ik heb geen idee of die aandachtspanne nog wel vier minuten is.'

PS: 'Ik kijk online altijd naar Comedians in Cars Getting Coffee met Jerry Seinfeld. En naar Louis CK. En De meisjes van Thijs heb ik ook helemaal gezien.'

Ajvr: 'O ja, dat vond ik ook een geslaagde webserie. Maar ik moet zeggen, ik vind het moeilijk om op YouTube kwaliteit te vinden. Ik kijk veel naar Amerikaanse dingen, Louis CK inderdaad en Between Two Ferns, maar in Nederland vind ik het moeilijk. Je hebt natuurlijk al die vloggers, maar dat is niet mijn wereld. Ik hoop dat Hehobros bijdraagt aan een nieuw segment van leuke online dramaserieën, want dat is nog een vrij onontgonnen gebied.'

Waarom moest er een serie komen over jullie vriendschap?

KH: 'Pepijn en ik zijn allebei heel erg fan van *The Trip*: een Britse serie van Steve Coogan en Rob Brydon, met ook twee films, gebaseerd op hun vriendschap. We dachten: eigenlijk moeten we ook zoiets doen, een roadtrip of iets anders met zijn tweeën. Want wij vinden dus dat wij heel leuk zijn samen.'

Ajvr: 'Toen ik het script las, dacht ik meteen: dit wil ik zien. Hun ritme en hun humor spatten ervan af.'

PS: 'Het moest een beetje een combinatie worden van *The Trip* en *Modern Family*, en dan gefocust op onze vriendschap, relaties en seksualiteit. Wij stonden een paar jaar geleden trouwens ook in *de Volkskrant* in een artikel over vriendschappen tussen homo's en hetero's. Door homo's werd daar toen heel zuur op gereageerd!'

KH: 'Heel zuur, ja. Terug naar de jaren negentig, zeiden ze, weg homo-emancipatie, van: alsof dat zo bijzonder is, een vriendschap tussen een homo en een hetero...'

PS: 'Terwijl wij dachten: gewoon een leuk artikel over een vriendschap.'

KH: 'Waarin we juist vertelden dat homo of hetero niks uitmaakt.'

PS: 'Misschien gaan die mensen *Hehobros* ook wel heel kut vinden.'

KH: 'Whatever.'

'Als mijn ouders Hehobros gaan zien, wil ik er niet bij zitten.'

KEVIN HASSING



Kevin Hassing in Hehobros

FOTO MARTIJN COUSIJN

In hoeverre zijn jullie jezelf in de serie?

PS: 'Op een bepaalde manier ben ik in *Hehobros* de gay en Kevin de hetero. Ik doe namelijk veel hysterischer in de serie.'

KH: 'Je bent een uitvergroting van jezelf geworden.'

PS: 'Ja. En Kevin is juist een soort geïmplodeerde versie van zichzelf geworden, haha.'

Jullie praten in Hehobros voortdurend over jullie geliefdes. Wat vinden zij daarvan?

PS: 'Mijn vriendin is het wel gewend, want in mijn cabaretshows heb ik het ook altijd over haar. Volgens mij vindt ze *Hehobros* wel leuk, hoor. Wat denken jullie?'

AJR: 'Je zegt in de serie wel dat ze geen humor heeft...'

PS: 'Nee, dat vindt ze niet zo leuk, dat is waar.'

KH: 'Maar toen ze het las, vond ze het wel leuk!'

PS: 'Het is gewoon altijd even wennen. Dat hebben familieleden ook met mijn cabaretshow. Die schrikken in eerste instantie, van: o, alles wat in het echt gebeurt komt hier ook voorbij! Uitvergroet, maar toch.'

KH: 'Als mijn ouders *Hehobros* gaan zien, wil ik er niet bij zitten. Ik vind deze serie daar echt te privé voor. Zoals die scène waarin ik naaktfoto's stuur naar mijn vriend, dat ze dat dan weten vanaf dan... Mijn relatie is trouwens twee weken na de opnames uitgegaan. Dus wat mijn ex ervan vindt, daarvan heb ik geen idee. Wel raar, het gaat namelijk echt over hem; we waren drie jaar samen. Maar ongemakkelijk vind ik het niet, want al die persoonlijke dingen zijn nu materiaal geworden. Ik kan er prima naar kijken.'

Hehobros

Vanaf vrijdag 3 februari om 17.00 uur op vpro.nl/hehobros

meer hehobros

kijk



minifilmpje

Alles over Hehobros

Achter de schermen bij Hehobr

etalage

komisch absurdisme

programmamakers gezocht

TreurTeeVee

Doe mee!